

BED EN ONTBIJT IN DE STEEG

Het dorp is amper bekomen van de brute diefstal als we intrekken in het tuinhuisje van Joop Berendsen in De Steeg. Simon en Tiny Carmiggelt zijn gestolen. Het houten bankje voor het raadhuis is leeg, het dorp ontzet.

'Totaal respectloos', zegt Joop als hij ons wegwijs maakt in huis en tuin, 'onbegrijpelijk'.

De bronzen uitvoering van de Amsterdammers zat sinds 1990 op het gemeentelijke bankje in De Steeg, gemeente Rheden. Eerbetoon aan de in 1987 overleden schrijver en diens vrouw, omdat ze graag en vaak verbleven in het met rijksmonumenten bezaaide dorp. Ze waren er de eerste randstedelingen niet. De reputatie van De Steeg als prettig toevluchtsoord werd al gevestigd door Louis Couperus en Wim Kan in hun tijd, en werd in de jaren negentig bevestigd door voormalig Miss Universe Pauline Huizinga.

Waarom moge duidelijk zijn. De Steeg, villadorp aan de Veluwezoom, heeft bossen, heuvels, vergezichten over de IJssel, en ook nog de Posbank met een zo mogelijk nog mooier uitzicht op het IJsseldal. Kasteel Middachten op loopafstand en landgoed Rhederoord om de hoek.

Op het laatste landgoed staat behalve de oude regentenwoning Huis Rhederoord ook het nieuwe tuinhuisje van Joop Berendsen en partner. Geheel vrijstaand en met uitzicht op gazon en een privé-wijngaard. Een beukenhaag scheidt het huisje van het woonhuis, zodat je niet naar binnen kijkt bij Joop en Joop niet bij jou.

Het is er lekker warm als we binnenkomen op een koude avond – Joop heeft de verwarming alvast aangezet. Dat voorkomt dat de toch wat optrekkende vloer al te koud aanvoelt. Het huisje is van het type dat je kant-en-klaar aanschaft voor de camping of de volkstuin. Binnen is een blok afgescheiden waarin douche en wc (apart) en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden zijn gebouwd, wat het huisje voor echte romantici misschien wat minder geschikt maakt, al behoren die wel tot de doelgroep, volgens de website bedandbreakfast.nl. Wij dachten meer aan wandelaars, fietsers en andere sportievelingen die 's avonds geen andere plannen hebben dan rozig en uitgeput onder de wol te kruipen om meteen in slaap te vallen.

Wat overblijft aan ruimte is een kamer met een bank, een aanrechtje met een vierpitsfornuis, een magnetron een complete keukenuit-



De Boskam, De Steeg

LIGGING

★★★★★

SERVICE

★★★★★

KAMER

★★★★★

PRIJS/KWALITEIT

★★★★★

zet. Dat laatste maakt een verblijf voor meerdere dagen aantrekkelijk voor budgettoeristen. Boodschappen doen in het dorp en een eigen potje koken. Qua faciliteiten voorziet het huisje verder in een tv, dvd-speler, wifi, een waterkettle, een koffiezetapparaat en een elektrische vliegenmepper.

Zoals we tegenwoordig wel vaker tegenkomen in de zich snel ontwikkelende sector is De Boskam een Bed and Breakfast-on-demand. Alleen op verzoek wordt ontbijt geserveerd. Staat tegenover dat de in – ons geval – zelf meegebrachte pompstationbroodjes kunnen worden weggespoeld met gratis koffie en thee. Ook staat bij aankomst een uitnodigend flesje wijn klaar, zij het (nog?) niet van Chateau De Boskam zelf.

Het lijkt kortom een en al rust en natuur rondom het huisje. Maar als we 's avonds wegzakken in de bank ruist er opeens een trein door deze plattelandsidylle. Onzichtbaar achter de bomen en in de verte, dat wel. Maar je moet er tegen kunnen.

Nell Westerlaken

B&B De Boskam, Parkweg 17b, De Steeg. 026-4955465. www.bedandbreakfastdesteeg.nl. 80 euro voor één nacht, 70 euro voor twee nachten en 60 voor drie of meer nachten. Ontbijt: 10 euro p.p.